

Sống

Người sống, biết mình đang sống, mới là sống thật!

Tôi quen một bà mở tiệm bán crawfish ở đây. Bà nấu crawfish rất độc đáo, ngon đến nỗi nhiều người khách dọn đi xa, ở tiểu bang khác nhưng đến mùa crawfish, phải lái xe lặn lội cả ngày trời, chỉ để về đây thưởng thức món crawfish bà làm! Một năm bà chỉ mở cửa tiệm vài tháng trong mùa. Đến giữa tháng 7, bà đóng cửa tiệm, dán giấy dặn khách hàng đến tháng 11 bà mới mở cửa lại! Hỏi bà, bà nói: *"Tôi chỉ mở trong mùa để có crawfish tươi. Tôi không bán món này đông lạnh vì mất ngon đi nhiều! Ông tính, bao nhiêu tiệm bán crawfish ở đây, tôi chỉ bán cho những khách quen, sành ăn, kén chọn. Nên tôi thà đóng cửa để giữ tiếng ngon."*

Rồi bà cười: *"Tôi đủ sống rồi, đâu cần làm nhiều! Làm vậy là đủ tiền rồi! Tôi về Việt Nam ở mấy tháng. Tôi xây nhà rồi nên khỏe lắm! Rồi đi du lịch các nước. Hết tiền mới về Mỹ làm tiếp! Ông thấy tôi có sống không?"*

Tôi nhìn bà. Thấy bà sống thật! Người đàn bà giản dị, cười vui vẻ, không chút ưu tư. Bà đang sống vì kiếm ra tiền nhiều, rồi được nghỉ gần nửa năm đi chơi, không cần gì khác! Đời còn gì hơn nữa! Mà điều hay nhất là bà ý thức được mình đang sống! Nhiều người không thể nào biết được mình sống. Vì lúc nào cũng ưu tư.

Kiểm ra tiền bao nhiêu cũng không thấy đủ. Vì ganh với những người khác giàu hơn.

Rồi bao nhiêu mối lo. Lo làm ăn. Lo chồng đi lằng nhằng. Lo con học hành không được lều lổng. Có tiền đầu tư thì sợ mất. Rồi lo không được khoẻ, thấy bao nhiêu người bệnh hoạn hay chết, rồi đâm lo!

Tóm lại là không biết sống! Mà không biết mình đang sống, có nghĩa là khổ rồi! Tôi thán phục bà chủ tiệm. Và ao ước được như bà! Nhưng nhìn quanh trong tiệm, tôi thấy một người còn sống hơn nữa. Đó là chồng bà. Ông này không làm gì cả, vì bà vợ quá giỏi, làm ăn mọi sự bà trông coi cả. Ông chồng ra phụ vợ qua loa, thường ngồi một mình một bàn uống bia, nhìn người qua lại hay đọc báo lằng nhằng qua thời giờ. Trông ông này còn thanh thản, không chút ưu phiền hơn bà vợ nhiều!

Có nghĩa ông có số tử vi Thân Cú Thê. Số này mới là số sống cho quý vị đàn ông, sinh ra giờ tốt, phúc đức ông bà để lại đầy đủ. May mắn chớ ngập phải ruồi mới kiếm được bà vợ đảm đang, giỏi giang như vậy. Để cả hai người cùng hưởng cái sống và biết mình đang sống trên cõi đời nhiều ô trọc và đầy khổ đau này!